

Erfgoed!

BEWAREN

de **schoenen** van een sportman die een hardloopwedstrijd won
het **harnas** waar een ridder haast niet in bewegen kon

een **vrouw**, door wie **geschilderd**, je ziet nu nog haar gezicht
een **beker** van echt zilver die weer schittert in het licht

een **boek** waarin nog altijd staat wat iemand vroeger dacht
wel zes miljoen **insecten**, dood per boot hierheen gebracht

een **snijmachine** die het na een eeuw nog altijd doet
een **foto** uit een oorlog die je niet vergeten moet

of van verdwenen **huizen** of van **druiven** achter glas
wat niet verloren gaat kan jou vertellen hoe het was

maar dat kan ook een **briefje** dat je nu geschreven hebt
je **allereerste schoentje** of je **lievelingsrecept**

want morgen is straks gisteren en jong wordt ooit bejaard
en later heb je vroeger als je hier iets in **bewaart**

Joke van Leeuwen

Erfgoed!

Een ver of nabij verleden verbeeld en door vorige generaties gedeeld.
Een verhaal, een feest, luchtig als een spel of verankerd in steen of beton.

Koester je (erf)goed?

Plooi de doos en vul ze met erfgoed dat je koestert: een brief, een wens, een foto,
een voorwerp met een bijzondere betekenis, een herinnering aan dit moment ...

Alles kan koester(erf)goed zijn.

Van:

Omdat:

Voor:



SPORTIMONIUM
MEER DAN EEN MUSEUM OVER SPORT



Ontwerp door www.DeBemanning.be

Knippen op de stippellijnen

